

ארגון הממונים על הבטיחות והגיהות בישראל



מברך את מר חזי שוורצמן ראש מינהל הבטיחות והמפקח על העבודה הראשי.

מברך את מר מיקי וינקלר מנכ"ל המוסד לבטיחות ולגיהות.

ברוכים תהיו על היוזמות שהנכם מטפחים, ולוקחים כמה צעדים קדימה בהדגש הבריאות התעסוקתית וזה מעניק כוח להגשמת המטרות במניעת תאונות עבודה אקוטיות ותאונות טראומטיות מתמשכות הגורמות לנזק נפשי והפרעות הלמת לעובדים שנפגעים.

**רצינו לומר לך " תודה רבה " על ההזמנה לכנס האיכותי
משלבים כוחות**

**הנהלת הארגון והיו"ר מביעים בזאת את הערכתנו לכם על הרוח
המרעננת והפרודוקטיבית שהנכם משקיעים בתחום הרגיש, לכם
ולנו 5000 הממונים על הבטיחות במדינה למען "קדושת החיים"**

ארגון הממונים על הבטיחות והגיהות בישראל



כשאתם תומכים, אפשר לכבוש כל פסגה

הסוד של הדברים הקטנים

לפעמים הדברים הפשוטים והבסיסיים ביותר הם דווקא הדברים שצריכים את החיזוק הגדול ביותר. הדברים שאותם אנו נוטים לשכוח בקלות והשכחה הזאת גורמת לנו לאבד את הקשר עם המטרות שלנו. לפעמים ישנם דברים שנראה לנו שאנחנו יודעים ואנחנו אכן יכולים לצטט ולדקלם, אבל אנחנו לא באמת מבינים ולא מפנימים את המשמעות הפשוטה והעלומה ביצירת היקום שלנו והשפע הלא מנוצל שיש בו. הנקודה השורשית הראשונה שהאדם צריך לחדד לעצמו הוא מטרתו ותכליתו. אלפי ממוני בטיחות הבינו את חשיבותם של הדברים ואת השליחות החשובה לקיומם של חיים איכותיים. ממוני הבטיחות וחברי ארגון הבינו את המסר מוקדם יותר ומבלי להסס, הם הצביעו בעד עצומה שמטרתה העיקרית לעצב את דמותו של הממונה על הבטיחות כאדם בעל משמעות, כשומר חיי עובדים ולכך נדרשת השפעה נעל גורמים שהחליטו בשלהי אי שם לעצב את דמותנו ללא הגנה כי אולי נדמה היה להם שכאן זה לא אירופה.

באומץ ובנחישות מאות ממונים הצביעו באתר הארגון בעד העצומה.

אתה לא צריך להתאמץ או להזיע, אינך צריך לעבוד עבודה, איש לא ביקש לחייב אותך,

העצומה היא לא עוד ברושור או פלייר או מנשר או עפיפי המערך השיווק של הארגון שהניחו לך בתיבת הדואר. היא לא נוצרה בשביל הפרסטיז'ה שופעת אחיזת עיניים.

העצומה היא מתנה שיש ביכולתה להביא מזור לתחלואי תחום עיסוקינו אלה שהיו, שנוצרו ואלה שיווצרו.

ממונה בטיחות, הצטרף לצבא ההגנה לממונים על הבטיחות ותן לאצבעות ללכת במקומך היישר לאתר ארגון הממונים על הבטיחות הצבע ל- "עצומה" לפני הבחירות המתמשכות כי אפשר לפתור את האי אפשר.

* שברנו את תקרת הזכוכית בתקשורת המובילה באמצעות למעלה מ- 17 קבוצות ווטס אפ העומדות לרשות הממונים העוסקים במלאכת קדושת החיים.

* מיליוני מילים נרשמו, אם יש בכוחם של מילים להציל ולו נפש אחת מתאונה בעבודה הרי שהרווח הוא שלנו.

* כל מילה שנרשמה בונה את המחר שלנו וצובעת את העתיד של כולנו, בואו ונשנה את פני עתידנו.

* רישתנו את הארגון באינספור ניידים וקווי טלפון לרשות החברים על מנת לספק שירות מיטבי.

* סקר שביעות רצון מתפרסם מדיי זמן על מנת לשדרג פעילותנו לרמות אחרות שלא הכרנו בתרבות הישראלית,

* אתר הארגון פתוח לקהל הרחב כי הבטיחות איננה ביזנס, היא נחלת הכלל וקדושה בעלת שיש לה ערך עליון העולה על כל ערך כלכלי כזה או אחר.

* ההרשמה לחברות בארגון וכן להצבעה על העצומה ולהשתתפות בתחרות פרס האוסקר למצטיינים בבטיחות באתר הארגון <http://www.memunim.org.il> . לשאלות, נא לפנות לנייד 052-4172333 שלכם, יעקב עזרא.



הארגון הרשמי והמייצג במדינה משנת 1965 ואילך.

ארגון הממונים על הבטיחות והגהות בישראל

הצלחת הארגון, היא הסיפור של כולנו .