



## ארגון הממונים על הבטיחות והגיהות בישראל - מאז 1965



בס"ד

07.08.2022

### שכרם של הממונים הוא על העמל, לא רק על התוצאות.

אני רוצה לפתוח צוהר לעולמם של ממוני הבטיחות שבינינו על מנת לצלוח משימה מורכבת ומתמשכת לאורך שנים.

המציאות כיום מוכיחה ללא ספק שבראש מעיינם של אנשי מעשה ושליחי קדושת החיים, ניצבת דאגתם, כפי שמסתמן. אנו זקופי קומה וטהרנים בדבקות לערכיהם, בעלי יכולת עמידה בלתי נתפסת, אומץ ואידיאליזם בהקרבה נלהבת, להיאבק על האמת הצודקת המוסרית וההגיונית וזאת על מנת לנרמל מציאות קיימת השייכת לעבר.

אולם, כל עוד לא נגביה את מטרותינו הצודקות והנשאבות מתוך אחדות, ערבות הדדית ודבקות בערכים המשותפים התלויים בתלכידנו כמקדם וכמכפיל כוח רב השפעה כשותפי גורל, לא תושג עצמאותנו וכי אנו עלולים להחמיץ הזדמנויות העומדות לפתחינו אל מול הטלטה האנושית ושינוי סדרי עולם, אותם אנו חווים בימים אלה. "טובה מרדות אחת בליבו של אדם יותר מכל מלקיות שבא" (הושע ב ט).

הכול יודעים שחיי אדם והכוחות הפנימיים החבויים בו הם קודש, אוי למי שפוגע בהם וכולנו נקראים להתגייס להצילם מכל סכנה.

מותר וצריך לשאול: במה קדושתם של החיים ?

מדוע אנו מתייחסים אליהם ביראת כבוד ובחרדת קודש לא רק לחייהם של האנשים הטובים או החכמים או המנהיגים אלא גם לאדם הפשוט ?! התשובה היא שמחיר החיים גבוה מדי מכדי להוות תשלום בעבור קיומן. יתרה מכך, השמירה על החיים היא מצווה וערך עליון בפני עצמו הגובר על כל ערך אחר.



## ארגון הממונים על הבטיחות



והגיהות בישראל - מאז 1965

הארגון הרשמי בישראל.

כולנו כמהים לימים טובים יותר מחסדי שמים, אולם הדבר תלוי בנו ובדרך ריבוי אהבה וקבלה ומיעוט בביקורת ותוכחה, זחיחות, גאווה ואנוכיות המפרידה בין האדם לשלמות נפשו.

בימים של שגרה אנו מתפתים לחשוב שהעולם פרוס לפנינו וששאיפות השליטה הם כבר בידינו ואין כל התלבטות לגבי יישומם של תוכניות.

האשליה סוחפת אותנו למקום שאין מי שעצור את התגשמותם של החלומות מסיבה אחת והיא כי אנו בוטחים ברכוש שצברנו, במעמד או במשרה, בעסק שבנינו והשגנו אט אט, הכול נראה יציב ואיתן כמו הקרקע עליה אנו עומדים.

פתאום ימים נוראים ניצבים לנגד עינינו בהפתעה, והם עלולים להוכיח לנו את שברירותם של החיים, חלילה לא עלינו.

עלינו לנקות את הפירורים מהשולחן ולהניח מפה חדשה שתבשר את התפריט הבא בחיזוק הלבבות ובעצירת השיח הרדוד המשתלט על סדר היום בקו ישיר אחד והוא - תיקון מידות ואהבת חינום.

איומי הסיכונים מרחפים מעל ראשינו והם אינם מתמעטים, כל שעלינו לעשות הוא למנוע, לבלום או לצמצם את הקירבה לקווים האדומים, גם אם אנו נתפסים כצינור מהלך במשעולי הסיכון, ההיסטוריה תזכור אותנו כמי שפעלנו בדרך בלתי אפשרית בתלותו של מ.ג.ן שלא כולם זכו בו והוא מורכב מה - מזל - הוענק למי שהוא עובד עבורו. מה- גורל- לזה שנחרט על ראשו ומה נס - למי שזכה שהוא ילווה אותו, כל השאר תלויים בחסדי שמיים.

"הנה ימים באים נאום השם ושלחתי רעב בארץ, לא רעב ללחם ולא צמא למים, כי אם לשמוע לדבר השם" (עמוס ח' יא').



## ארגון הממונים על הבטיחות

והגיהות בישראל - מאז 1965

הארגון הרשמי בישראל.

אנשים מכל גווני הקשת צמאים לשמוע רעיונות בנושאים העומדים ברומו של עולם, אחרים מחפשים מענה לשאלות הנוגעות לעולמם האישי, בתקווה שדברי אמת יחדרו עד למעמקי הנפש כדיבור ברור ובשפה קולחת.

איך מסבירים שדברים לא הולכים כמתוכנן או טוב יותר, איך מסבירים מצבים בהם אנשים אחרים מצליחים להשיג הישגים העומדים בניגוד לכל ההערכות ?

התשובה היא, כי אנחנו יותר חדשניים מכל המתחרים, אנחנו מעודכנים יותר, למרות שכולם חושבים באותו אופן. אך משהו אחר משחק כאן תפקיד, אנחנו לא מעקרים את שלושת המטרות הקסומות המביאות מזור לכלל חברינו:

האחת היא - היד המזלזלת שאיננה מסוגלת לזהות את היד המושטת. השנייה היא - זו המאמינה בהצלחתם של הדברים כפי שהם. השלישית - שייכת לאלה שיחפשו את הסאב-טקסט ואת קווי הנסתר מאחרי הדברים שבין זהות לדימיון.

אני בעד אלה שלא יחפשו את אשר נמצא בין המילים, כי אם את המטרה הסופית והיא לעודד, לסייע, להזיז, לקדם, לעשות טוב ולהתאחד במקום אחד יציב, רשמי ומנוסה, הבחירה בידינו באחת הדרכים הבאות, הראשונה: דרך האושר, להצטרף לארגון מתוך אהבה, רצון ואמונה לעתיד טוב יותר.

השנייה: להישאר בחוץ ולהמשיך לספוג ולקבל את כל מה שלא מקובל.

כמה חשיבות יש לדבר ולמה נדרש לשים דגש על ההשקעה לאורך זמן לראות את ההצלחה בהתקדמות התהליך ולא רק במבחן התוצאה.



## ארגון הממונים על הבטיחות

והגיהות בישראל - מאז 1965

הארגון הרשמי בישראל.

הממונה על הבטיחות מתוגמל על הרצון וההשתדלות, לא רק על מבחן התוצאה.

בואו ונבנה יחד שרשרת של אחווה אנושית עד אשר ייסגר בהדרגה המעגל של כלל הגורמים העוסקים במלאכת קודש זו. אנחנו בארגון נחבר את כולם בסולידריות ונייצר קורולציה פרואקטיבית ואינטראקטיבית, כי **אין כוח ששווה בעוצמתו לזה של ארגון נחוש**. יהי רצון שנזכה להתחדשות אמיתית בכוחות גדולים ובדרך סלולה ובטוחה, שנתברך במעשי ידינו ונראה נחת בעמלנו שלא יסולא מפז.. כשאתם רואים את כל מה שקורה בארגון, אפשר להבין שיש מנהיגות. המחבר: יעקב עזרא - יו"ר ארגון הממונים.

**" The key to safety is in your hand's**

**So don't be safety blinded – be safety minded "**

ארגון הממונים על הבטיחות והגיהות בישראל  
ארגון רשמי שהוקם על בסיס החוקים ותקנות הבטיחות והגהות במדינת ישראל. נוסד בשנת 1965 ביוזמתו של שר העבודה והשיכון גיורא יוספטל ז"ל. ( על שמו יוענק פרס האוסקר למצטיינים בבטיחות ).

כתובתנו: אצטדיון הכדורגל – מרכז הבנייה הישראלי, נתניה.

דוא"ל: [memunim@netvision.net.il](mailto:memunim@netvision.net.il) אתר: [memunim.org.il](http://memunim.org.il)

טל" ישיר: 052-4172333 קווי 08-8599301

אתכם בכל רגע.